



Beste ouder,

Jullie hebben ook een ongelooflijk moeilijk jaar achter de rug.
Toch zijn jullie heel weinig of nooit held genoemd in de media.
Onterecht!

Want iedereen is held in deze periode vind ik.

Sommigen onder jullie hebben meer thuis gezeten dan ze ooit (bewust) gewild hadden.
Sommigen hebben meer in quarantaine/isolatie gezeten dan ze ooit hadden gevreesd.

Sommigen hebben thuiswerk al te vaak moeten combineren met kinderen die nog niet in staat waren om zichzelf bezig te houden of les te volgen vanop afstand.

Velen hebben iemand in de naaste omgeving weten ziek worden.

Velen onder jullie hebben nog nooit zo vaak een stokje in hun neus gehad.

Een aantal onder jullie hebben hun job verloren, een dierbaar iemand moeten afgeven of vinden moeilijk de moed om er terug voluit voor te gaan.

Een aantal hebben al bewust eens de pauze knop moeten indrukken omdat het niet meer gaat.

Daarom wens ik jullie expliciet en van harte te bedanken voor :

- Jullie drive en goesting om er (bijna) elke dag te blijven voor gaan.
- Jullie betrokkenheid op deze school. Dat bewijst elke metergroep door er voor elkaar te zijn, elke actie ten voordele van de school zoals de take away en sneeuwklaswijn, elke bevraging, elke massale aanwezigheid op oudercontact.
- Jullie begrip wanneer de klas voor de zoveelste keer in quarantaine dient te gaan wanneer je de regels hieromtrent echt niet meer snapt.
- Jullie bemoedigende woorden wanneer de ene klas na de andere dicht moet.

Jullie geven ons elke dag, samen met de kinderen, de goesting om er te blijven voor gaan.

Jullie zijn een wezenlijk onderdeel van onze puzzel.