



Paus Johannescollege Basisschool

Hundelgemsesteenweg 239
9820 Merelbeke
09 230 76 48
e-mail : info@pausjohannescollege.be

Website : www.pausjohannescollege.be

SCHOOLNIEUWS

december

“De advent is een tijd van wachten,” horen we overal.

Maar wie heeft er vandaag nog tijd?

Wie kan nog het geduld opbrengen om te wachten?
Wachten is saai, wachten is niet leuk
Wachten, daar hebben we geen **tijd** voor.

Tijd kost geld en we moeten altijd maar hollen.
Herman Van Veen schreef daar een mooi liedje over,
getiteld: **“opzij, opzij, opzij, we hebben ongelooflijke haast”**

Telkens willen we opnieuw uitgedaagd en geprikkeld worden.
Telkens willen we elk probleem onmiddellijk oplossen.
Telkens willen we een mindere dag, een teleurstelling, een lastig-heidje onmiddellijk aanpakken, want we moeten allemaal elke dag gelukkig zijn .

Terwijl lastigheden nu éénmaal bij het leven horen en ons belangrijke lessen geven over de kwaliteit van ons leven en onze doelstellingen in het leven. Zaken die wij op onze beurt mee geven aan onze kinderen.

We streven zo hard naar geluk, terwijl geluk net in de kleinste zaken te vinden is.
Niet in de grote vakanties, niet in de grote bankrekening, niet in merkkleidij, de nieuwste I phone of dure sneakers. Al zeker niet in de honderden vrienden op facebook.

“Toch is wachten is soms nodig,”

Jullie hebben ook moeten wachten op je kind toen het ging geboren worden, het gaf jullie de tijd om alles klaar te maken voor zijn/haar komst. Ook tijd om jezelf voor te bereiden op deze zware verantwoordelijkheid. Wachten is hier ZINVOL.

Wachten om te beslissen, er even over slapen vooraleer je een belangrijke beslissing neemt is VERSTANDIG en zorgt voor minder impulsieve reacties en spijt achteraf.

Wachten op het groen licht in het verkeer is een MOETJE

Wachten terwijl je kind zich klaarmaakt om naar school te gaan en hier ruim de tijd voor neemt is hier GEDULD opbrengen en verantwoordelijkheid delen.

Wachten op een mooi rapport waar niet alleen de resultaten, maar vooral de houding wordt bewierookt, wachten op een zoen, een knuffel is jullie BELONING OM ER ELKE DAG VOL VOOR TE GAAN.

Wachten geeft je vooral tijd, tijd die je kan besteden aan heel bijzondere zaken.

tijd om een degelijk gesprek te voeren in plaats van een babbeltje

tijd om op bezoek te gaan bij familie en vrienden die je al zo lang niet meer zag

tijd voor een knuffel aan je naasten en de mensen die je graag ziet, maar het hen te weinig zegt of toont

tijd om iets te doen voor een ander, vrijwillig zonder iets terug te verwachten

tijd om je hart te luchten of te luisteren naar iemand die zijn hart bij jou lucht

Tijd is kostbaar, dus gebruik hem wel.

Het is de tijd die goed gebruikt wordt, tijd die je gebruikt om in contact te komen met een ander in verbondenheid dat jou een mooi persoon maakt.

De sleutel ligt in jouw handen, durf je af en toe geduld hebben en even te wachten?

En wil je die vrijgekomen tijd ook spenderen aan iemand anders?

Zo wordt Kerstmis fijn voor iedereen.

Namens mijzelf en het volledige team een fijne kerst toegewenst.

Ik hoop dat elk van jullie een lichtje mag zijn tijdens deze donkere dagen voor een ander, een familielid, vriend, kennis,

Opdat het toch een beetje kerst mag zijn voor iedereen

Directie en het schoolteam