



Samen school maken

Schoolkrant 2 — schooljaar 2020-2021



*Een kerstboom met zilveren ballen
een mooie glanzende piek
het witte klokje teer en fijn
met zachte "tingel-tangel" muziek
het turen en het kijken
naar al dat fonkelend kaarsjeslicht
blij geluk weerspiegelt
op een kindergezicht!*



Interview met ... juf Eva

Wat is voor jou de leukste dag van de week? Zondag, want op zondag moet er niks en mag er veel

Wat vond jij de leukste les toen je op school zat? Ik deed graag muzische: knutselen, zingen, dansen, toneel spelen, ... ik deed het allemaal super graag. Als het maar creatief was.

Wat zijn jouw hobby's? Viltten, koken en bakken, muziek maken, rollerskaten en wandelen

Heb je ooit straf gehad? De juf heeft me ooit een punt afgetrokken omdat ik luidop had gehikt in de klas. Ik was braaf en plichtsbewust, dus echt straf heb ik nooit gehad.

Wat vind je leuk aan je job? De kleuters iets bijleren, hen zien evolueren. Ook is het heel prettig om hun liefde en vriendschap terug te krijgen.

Wat vind je echt niet lekker? Thee. Dat krijg ik echt, echt niet door mijn keel.

Waarvan ben je bang? Grote, dikke, harige spinnen. Ik kom die beestjes echt niet graag tegen.



Hanne/Marthe/Klaasje Ik ben opgegroeid met de oude K3 maar als ik nu moet kiezen, kies ik toch voor Hanne omdat ik haar zo spontaan vind. En natuurlijk omdat ze goed kan zingen.

AA-Gent/Anderlecht/Club Brugge Ik ben geen voetbalfan dus kies ik voor de club die het dichtste bij is: AA-Gent.

Wie is jouw grote voorbeeld? Mijn ouders: zij hebben me geleerd om nooit op te geven, maar altijd door te zetten. Waar een wil is, is een weg.

Wat is je sterrenbeeld? Ik ben een stier.

Welk is je lievelingsdier? Een kat. Ik heb zelf een poes en die is heel aanhankelijk.

Wat is jouw lievelingsmuziek? Ik luister graag naar Coldplay

Welke is jouw lievelingsfilm? The BFG, ik vind de verhalen van Roald Dahl heel erg mooi

Wat is je lievelingskleur? Ik hou van zacht roze.

Dit wil ik ooit nog eens doen? Een sneeuwman maken en kunnen langlaufen in mijn straat! Het is lang geleden dat het zo hard gesneeuwd heeft bij ons.

Dit wil ik nooit meer doen? Examens maken, er zijn leukere dingen om te doen. Ik vond dat heel stresserend, ik ben heel blij dat die tijd voorbij is.

Later word ik? Mama 😊

Wat is jouw grootste droom voor de school? Een school waar iedereen mag zijn wie hij is en zich gelukkig voelt. Daar streven we elke dag samen naar!

Stel je hebt 10.000 euro en mag dit schenken aan een goed doel, waarvoor kies je? Ik zou kiezen voor de ALS-liga, ALS is een vreselijke ziekte en ik hoop dat ze er ooit een medicijn tegen vinden. Ik heb een lieve dame gekend die veel te jong gestorven is aan ALS. Ik heb haar weten aftakelen en dat was verschrikkelijk. Haar geest was perfect in orde, maar haar lichaam wou niet meer mee.



Enkele kerstweetjes

1. Kerstcadeaus verwijzen naar de drie wijzen.
2. Elektrische kerstlampjes bestaan al sinds 1882.
3. De kerstman heeft in Canada een eigen postcode.
4. Peruanen drinken en vechten op eerste kerstdag.
5. De kerstboom drinkt een liter per dag
6. Stille Nacht is het vaakst opgenomen kerstliedje.
8. De kerstman bezoekt 822 huizen per seconde.
9. Jingle Bells was het 1ste kerstliedje in de ruimte.
10. De Piek verwijst naar de ster van Bethlehem.



- Wat is het mooiste werk?
vuurwerk.

- Het is groen en komt heel snel naar beneden...
een sla-wine

- Een gewone vlieg vraagt aan een 1-dags-vlieg:
kom je morgen ook kerst bij mij vieren.



*Kerst vieren we met elkaar ,
Maar dat is anders dit jaar.*

*Op Kerst hebben we al zo lang gewacht ,
Ik had dit echt heel anders bedacht .
Misschien verandert alles in het nieuwe jaar ,
Dan doe ik coole Kerstlinten in mijn haar .*

*Het einde van Corona komt eraan ,
Hier hebben we zoveel aan gedaan .*



Een simpel en sympathiek plan!



Via een tip van enkele ouders en leerlingen

beslisten we met onze school om ons in te zetten tijdens de warmste week voor de rusthuisbewoners van het WZC Lemberge te Merelbeke.

Alle kinderen bekeken het filmpje van Linde Merckpoel van Studio Brussel.

<https://fb.watch/2f1ukUMYit/>

Linde verraste de bewoners in het woonzorgcentrum in haar buurt met persoonlijke post en tekeningen.

Een klein gebaar, een kleine inspanning, maar een wereld van verschil voor de meest kwetsbare groep tijdens deze volledige corona-periode.

De bewoners mogen maar weinig bezoek ontvangen, velen testten positief op covid 19 en moesten in quarantaine. Het zijn moeilijke tijden voor hen en voor de medewerkers.

Via een mama, werkzaam in het WZC Lemberge, was de link snel gelegd. Zij vertelde ons dat de bewoners heel blij zouden zijn met mooie tekeningen of een briefje! Zij bezorgde ons een lijstje en de kinderen gingen aan de slag.

Op vrijdag 18 december gingen we ter plekke om het verzamelde materiaal aan te leveren alsook de spandoeken voor het verzorgend personeel. Een hart onder de riem voor deze HELDEN!

