



Samen school maken

Schoolkrant 2 — schooljaar 2019-2020



We wensen je
een vrolijk eind
een goed begin
en een jaar volkomen
naar je zin!

Interview met ...

Wat is voor jou de leukste dag van de week?

Zaterdag want dan moet ik me niet opjagen en dan kunnen we 's avonds ook eens wat later gaan slapen.

Wat vond jij de leukste les toen je op school zat?

Wiskunde want dat deed ik heel graag en moest er niet zoveel moeite voor doen.

Wat zijn jouw hobby's

Ik ga graag shoppen maar jammer genoeg heb ik daar niet elke dag en niet elk weekend tijd voor 😊

Heb je ooit straf gehad?

Ja toch wel. Maar dat was eigenlijk nooit voor iets dat erg was. Ik was heel braaf.

Eén keer heb ik straf gehad toen ik teveel had gebabbeld met het vriendinnetje dat naast mij zat in de klas.

Wat vind je leuk aan je job?

Ik vind het leuk om kinderen iets bij te leren en elke dag een beetje te zien openbloeien.

Wat vind je echt niet lekker? Mosterd en tonijnsla. Ik eet veel en graag maar dit dus niet.

Waarvan ben je bang? Ik ben bang dat de mensen dat ik heel graag zie, ziek zouden worden of dat er iets met hen zou gebeuren.

Hanne/Marthe/Klaasje? Dat is eigenlijk een beetje moeilijk. De oude K3s zijn voor mij nog steeds een beetje de echte. Als ik toch moet kiezen, zou ik Hanne kiezen maar vraag me niet waarom 😊

AA-Gent/Anderlecht/Club Brugge? Eerlijk gezegd ben ik geen echte voetbalfan maar als ik toch moet kiezen, zou ik voor AA-Gent kiezen. Ik ben al een paar keren naar een match van hen gaan kijken.

Wat is je sterrenbeeld? Ik ben een ram en geboren op 30 maart.

Welk is je lievelingsdier? Een hond omdat ik die schattig vind. Ik zou dat zelf wel willen hebben maar omdat we niet veel thuis zijn doordat we beiden werken, hebben we er geen. Ik vind dat als je een hond hebt, dat je daar veel tijd voor moet hebben en veel mee gaan wandelen en die tijd ontbreekt momenteel.

Wat is jouw lievelingsmuziek?

Ik heb niet echt een lievelingsgroep of -band. Liefst luister ik naar de muziek op de radio vandaag.

Welke is jouw lievelingsfilm? Dit heb ik niet echt. Heel vaak als er een film afspeelt, val ik in slaap 😊

Wat is je lievelingskleur? Roze... dat zie je wel vaak aan mijn kleren 😊

Dit wil ik ooit nog eens doen? Ooit zou ik graag een hele verre reis maken.

Dit wil ik nooit meer doen? Ik zou nooit meer iemand willen afgeven die me heel dierbaar is.

Later word ik? Een hippe oma 😊

Wat is jouw grootste droom voor de school? Een school waar iedereen graag naar school komt en waar er niet wordt gepest, geen agressie wordt gebruikt (handen, voeten, woorden).

Stel je hebt 10.000 € en mag dit schenken aan een goed doel, waarvoor kies je? Ik zou kiezen voor het Berrefonds dat zich inzet voor ouders die een kindje verloren zijn omdat dit me heel erg aan het hart ligt.



Juf Els





kerstmisvrede...

overal waar je nu komt
zie je de kerstboom en veel lichtjes
ook de beeldjes zij doen aan kerstmis denken
aan licht en vrede binnenin en ook alom
langzaam begint het door te dringen
hoe universeel die boodschap is
en zelfs wanneer het in de nacht
nog op een plaats heldenker is
dan is er altijd wel
een ster die aan de hemel prijkt
en straalt over de hele wereld
voor allen tegelijk
met telkens weer al eeuwen lang
die hoop van vreugde en van vrede
en dat geloof in eeuwig leven



Verwarm de oven voor op 180°C.
Meng de zachte boter met de suiker, het snuifje zout
en de bloem.
Klop de eiwitten los.
Voeg ze samen met het vanillearoma aan het deeg
toe.
Bewerk het deeg en verdeel het in porties, dat werkt
makkelijker.
Laat in plasticfolie een halfuurtje opstijven in de
koelkast.
Rol het deeg per portie uit.
Steek er verschillende vormpjes uit (hartje, ster,
kerstboompje...)
Versier één derde van de koekjes met de gehakte
nougat en één derde met de sinaasappelschilletjes.
De overige koekjes laat je voorlopig onversierd.
Bak alle koekjes 15 minuten in de voorverwarmde
oven.
Laat de chocoladedruppels met een klontje boter
smelten.
Versier de blanco koekjes met de gesmolten
chocolade en suikerparels.
Laat opstijven. Leg de koekjes in een trommel en
serveer ze bij de koffie.
Smakelijk 😊

Info van Oudercomité Fuif 15 Feb 2020



Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling
Kerstfeest is gekomen
met zijn groene bomen
En in alle landen
Zie je lichtjes branden
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling

Info van de school: Heldentoer

Met DE HELDENTOER komt Habbekrats tegemoet aan de vraag van scholen die het psychisch welbevinden van de leerlingen willen aanpakken. Het is een echte tour, een rondtrekkend project voor scholen.

DE HELDENTOER is een krachtig fysiek en visueel project. Stel je voor dat er een kleurrijke bus op het schoolplein arriveert, waaruit een team tevoorschijn komt dat de koer en meteen ook de leerlingen inpalmt en een groot heldenverhaal vol kleur en verwondering uitschrijft. Een verhaal met opdrachten, uitdagingen, animatie, sport en spel, maar ook momenten van rust en stilte. MAAR ER IS MEER...

De HELDENTOER bevat een paar verborgen krachten. Het is geen eendagsvlieg, maar kan voor vele kinderen een opstap betekenen naar een dagelijks, vrij toegankelijk aanbod in de andere Habbekratsprojecten. In elke HELDENTOER zit ook een psycholoog verborgen. Die is permanent standby om acute problemen op te lossen en eventueel verder op te volgen.

Elke HELDENTOER sluit af met een 'Groene Kaartenshow'. Dat is een instant evaluatie, waarbij elke deelnemer een Groene Kaart verdient voor specifieke inzet, een opmerkelijke houding of daad. De kaarten worden samen met de leerkrachten geschreven en zetten elke jongere individueel op een voetstuk.

Habbekrats is een kleurrijke jeugdorganisatie die zich overal in het land inzet voor kinderen en jongeren, op zoek naar warmte, vriendschap, avontuur en hulp.

Habbekrats zegt dat DE JEUGD GOED BEZIG IS en meent dat ook. Als bewijs heeft Habbekrats dertien warme huizen ingericht waar in totaal 2500 jongeren per jaar elkaar ontmoeten. In elk huis zijn er origineel ingerichte ruimtes waar je je kan verwonderen over kleine en grote dingen. Waar je dingen kan beleven. Daarnaast gaat Habbekrats meer dan 80 dagen per jaar op kamp met kinderen en jongeren. Niet zomaar kampen maar echte avonturen waarin jongeren uitblinken als helden.

Om het helemaal af te maken biedt Habbekrats ook hulp aan jongeren. Ze verbinden jongeren met elkaar en met de samenleving. Daar wordt iedereen beter van. Maar ze leveren ook snelle hulp aan jongeren in nood. Hier en nu.

PJC diende een aanvraag voor DE HELDENTOER in bij de het Rode Neuzenfonds en op donderdag 5 December was het dan zover en mocht PJC en het 4e leerjaar deze 'Heldentoer' op school ontvangen.

Meer weten? www.habbekrats.be en <http://www.habbekrats.be/deheldentoer.php>



DE STREET-ARTIST



DE KUNSTENAAR



DE WETENSCHAPPER



DE ENTERTAINER



DE MIZIKANT



DE JOKER