



Samen school maken

Schoolkrant 3 — schooljaar 2018-2019

Het is weer lente

Vogels bouwen nieuwe nesten.
Mieren komen uit de grond.
Hier en daar vliegt heel voorzichtig
een eerste zwaluw in het rond.
In de tuin gaan bloemen bloeien.
In de vijver zwemt weer vis.
En geloof me, dat betekent
dat het alweer lente is!



**LAST VAN
LENTEKRIEBELS**

**GEWOON
TERUGKRIEBELEN**

Loesje

Loesje

Interview met ...

Wat is voor jou de leukste dag van de week? Ik kies voor vrijdag.

Na telkens een fijne, maar vaak drukke week, staat er een weekend voor de deur om toch even tot rust te komen.

Wat vond jij de leukste les toen je op school zat? Ik vond rekenen plezierig, maar ook de knutsellessen op vrijdagmiddag.

Wat zijn jouw hobby's? Tijdens de winter hou ik van skiën.

In de zomer ga ik vaak wandelen in de bergen. Doorheen het jaar doe ik vooral aan lopen, zwemmen, fietsen.

Heb je ooit straf gehad? Meermaals, maar ik herinner me nu nog altijd een moment in het tweede leerjaar. Ik kreeg straf van de juf, maar ik werd heel boos

en verliet de klas. De directeur kon me voor de schoolpoort tegenhouden, want anders was ik naar huis gelopen.

Wat vind je leuk aan je job? Om elk jaar opnieuw de kinderen een jaar mee te nemen en ze te laten groeien in hun persoonlijkheid, zelfstandigheid,... Het moeilijkste is dan wel om afscheid te nemen eind juni.

Wat vind je echt niet lekker? Witloof.

Waarvan ben je bang? Kikkers.

Hanne/Marthe/Klaasje? Ik volg K3 niet echt. Als ik echt een keuze moet maken, dan kies ik voor Marthe.

AA-Gent/Anderlecht/Club Brugge? Dit is een heel moeilijke vraag. Ook al kom ik dichterbij wonen. Mijn hart zal altijd rood-wit blijven voor KV Kortrijk. Ik heb wel een klein beetje sympathie voor Gent (om de vrede te bewaren onder de collega's). Alleen jammer dat ze vaak de beste spelers komen wegplukken uit Kortrijk.

Wie is jouw grote voorbeeld? Mijn grootmoeder. Zij heeft mij vaak opgevangen toen mijn ouders gingen werken. Ze toonde mij veel zaken om op eigen benen te kunnen staan. Ze is ondertussen een aantal jaren overleden, maar ik denk nog vaak aan haar.

Wat is je sterrenbeeld? Boogschutter.

Welk is je lievelingsdier? Koe. Ik kon daar vroeger gewoon uren staan naar kijken.

Ik ging ook vaak helpen als klein ventje bij een boerderij om de koeien te melken.

Vroeger wilde ik altijd boer worden, maar het is toch iets anders geworden.

Wat is jouw lievelingsmuziek? Thuis beluister ik niet echt muziek. In de auto staat altijd Q-Music op.

Welke is jouw lievelingsfilm? Ik heb geen voorkeur. Een avonturenfilm kan ik wel smaken.

Wat is je lievelingskleur? Geel.

Dit wil ik ooit nog eens doen? Ik wil graag nog een wereldreis maken, maar dan zal ik toch wel eerst mijn vlieg angst moeten overwinnen. Er zijn zoveel mooie steden, die ik wel eens wil zien. Ik denk dan aan New York, Kaapstad,...

Dit wil ik nooit meer doen? Ruzie maken met mijn broer. Vroeger maakten wij veel ruzie. Nu hebben we een goede band en dat wil ik zo houden.

Later word ik? Ik hoop nog lang te mogen genieten van het leven en een goede gezondheid te hebben.

Wat is jouw grootste droom voor de school? Dat iedereen zich steeds welkom voelt en zichzelf kan zijn.

Stel je hebt 10.000 € en mag dit schenken aan een goed doel, waarvoor kies je?

Ik kies voor het kankerfonds. Ik vind het niet fijn om mensen te zien lijden. Zo kunnen ze toch een beetje geholpen worden.



Meester Kristof





Mama, mama! Waarom komen de groene mannetjes niet naar de aarde? Omdat ze nog niet rijp zijn.

Wat is het toppunt van geduld. Een olifant dood gooien met watjes.

Waarom is een aardbei rood? Omdat hij zich schaamt voor zijn pukkels!



Breng je de koe naar het weiland?



woordzoeker

v	i	k	g	z	s	d	b	o	l
e	l	i	u	u	l	n	r	i	j
v	b	i	k	i	e	e	z	i	j
v	e	o	n	d	k	t	n	o	l
m	r	u	e	d	s	e	u	t	n
k	a	o	l	e	e	q	n	l	e
c	r	a	n	e	b	r	k	a	p
b	w	a	r	m	n	b	n	m	s
k	a	l	f	t	b	l	o	e	m
c	j	m	l	b	o	t	p	d	n



Woorden die je moet zoeken:

big, bij, bloem, bol, broeden, dril, ei, kalf, knop, krokus, kuiken, lam, lente, maart, nest, tulp, veulen, vlinder, warm, zon.



FLUOFUIF!

Op zaterdag 23 maart 2019 organiseren we onze OC-fuif. Dit jaar wordt het een **fluoversie!**

Kaarten in voorverkoop zijn vanaf volgende week te verkrijgen bij

- Sylvie Demeyer (B.A. Verhaegenlaan 61, tel nr: 0486/90 42 66)
→ contante betaling
- Annelies Boone (Waterstraat 31, tel nr: 0486/97 05 10)
→ contante betaling

of via storting op het rekeningnummer BE15-7374-3711-9530 met vermelding naam kind, klas kind en aantal personen.

Het belooft een **oogverblindende editie** te worden! Zorg dat je erbij bent en breng gerust vrienden mee!